



NYHEDER - ARRANGEMENTER

Aabenraa, ultimo maj 2017.

Fra nedennævnte har vi taget informationer om arrangementer, som kan have interesse for medlemmer af vor forening, hvorfor vi gengiver disse sammen med vore egne arrangementer:



Diger, død og diamanter - erindringer om den frisiske kolonial-entreprenør Sönke Nissen

Foredrag ved Marco Petersen på søfartsmuseet i Aabenraa den 1. juni kl. 14.

Sönke Nissens biografi kunne være manuskriptet til en spændende film. Han forlod Nordfrisland, hvor han voksede op under simple forhold, og rejste til Afrika. Da han senere vendte hjem, var det som en velhavende og indflydelsesrig person. Som ingeniør

havde han bygget jernbaner i de tyske kolonier og fundet diamanter i den sydvestafrikanske ørken.

I dag kan man flere steder i Nordtyskland støde på hans navn, og til forskel fra de fleste tyske kolonial-entreprenører, er friseren Sönke Nissen aldrig blevet glemt. Hvorfor er hans minde blevet bevaret, og hvordan bliver han husket?

Marco Petersen er historiker i Den Slesvigske Samling ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og for tiden beskæftiger han sig med regionens koloniale forbindelser. Som en del af et projekt om vores koloniale arv redigerer Marco Petersen for tiden en omfattende antologi med navnet "Sønderjylland-Schleswig Kolonial", som skal udkomme i oktober 2017.

Med venlig hilsen
Mikkel Leth Jespersen
Museumsinspektør, ph.d.
Email: mije@museum-sonderjylland.dk
Tlf.: 73 12 14 84



Historisk aftenvandring i kaptajnernes fodspor.

Mandag d. 12. juni kl. 19.00

Mødested: Avbæk efterskole, Jørgensgård Skovvej 101-107.

Aabenraa kredsen for Historisk Samfund for Sønderjylland fortsætter sine vandringer på Løjt land i sporet på kaptajner og andre søfolk fra Aabenraas storhedstid som søfartsby. Museumsinspektør ved Aabenraa Søfartsmuseum Mikkel Leth Jespersen er guide, og han har fundet "nye steder", som han vil vise os og fortælle om gårdene, de folk der boede der og deres rolle i Aabenraasøfarten. Mikkel har bl.a. skrevet bogen "Kaptajner og Kolonier. Sejlskibstidens oversøiske Aabenraa-søfart", der jo netop omhandler Aabenraas søfart i storhedstiden.

Turen starter kl. 19.00 ved Avbæk Efterskole Jørgensgård Skovvej 101-107, det tidligere Strågård, hvor storhedstidens største skibsreder, Jørgen Bruhn, blev født. Turen går derefter rundt om til nogle af de mest interessante kaptajnsgårde. Denne gang vil vi koncentrere os om slægterne Bendixen og Matthiessen i Stentoft, dvs. området mellem Knappen og Stollig. Turen slutter, hvor vi startede, på Avbæk Efterskole, hvor der er mulighed for at drikke sin medbragte kaffe samt stille spørgsmål. Turen forventes at vare ca. 2 timer.

Turen foregår i egen bil, så tilmelding er ikke nødvendig.
Turen er arrangeret af Historisk Samfund for Sønderjylland, Aabenraa Kreds, men alle er meget velkomne.



Aabenraa
Byhistoriske
Forening

NYD KAFFEN I SLOTSMØLLEN



**HVER SØNDAG FRA KL. 13.30 – 17.00
FRA 4. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2017
Kaffe og kager for kr. 50.00 pr. person.**

På Dansk Mølledag søndag d. 19. juni vil Svend Nielsen kl. 14.00
vise rundt i møllen. Tilmelding ikke nødvendig.

Søndag d. 25. juni fra kl. 14.00 - 14.30 vil museumsinspektør Mikkel
Jespersen fortælle historien om Brundlund Slot og om slotsvand-
møllen

Søndag d. 23. juli fra kl. 14.00 – 15.00 vil Svend Nielsen tage dig
med på byvandring i "det gamle Aabenraa".

Til disse 2 søndage kan anbefales at reservere kaffe med kage
www.aabenraabyhist.dk (max. 20 personer kan reservere)



Aabenraa
Byhistoriske
Forening

I samarbejde med Aabenraa
afdelingen af

 **HISTORISK SAMFUND
FOR SØNDERJYLLAND**

”På sporet af 1. og 2. verdenskrig” v. Erling Madsen

Onsdag den 21. juni kl. 19.00 – ca. 21.00 eller
Torsdag den 22. juni kl. 19.00 – ca. 21.00.

Byens lokalguide Erling Madsen fortæller og guider rundt.
Ca. kl. 20.30 slutter vi af med kaffe og kage i Slotsmøllecafeen.

Senest mandag, den 19. juni.

➤ tilmelde via hjemmesiden: www.aabenraabyhist.dk
Deltagelse inkl. kaffe med kage koster kr. 50.00



Aabenraa
Byhistoriske
Forening

Tidligere udsendt invitation:

Heldagstur til Ribe og Vadehavscentret

Lørdag den 24. juni kl. 8.45 - Folkehjems P.plads

Dagens program:

- Præcis kl. 9.00 afgang. Kaffe med rundstykke i bussen.
- Kl. 9.45 2 timers guidet rundvisning i det middelalderlige Ribe og Danmarks ældste domkirke.
- Kl. 12.00 Vi nyder vores sandwich fra Skallebæk m. øl/vand i Dyrehaven Ribelund (bænke og borde – mulighed for overdækning).
- Kl. 12.45 Besøg på Ribe Kunstmuseum hvor vi udover den faste samling skal se særudstillingen ”Danske samtidskunstnere i dialog med reformationen”.
- Kl. 14.15 Afgang til Vadehavscentret – Porten til Unesco Verdensarv. Undervejs kaffe med kage. I centret starter vi med en guidet rundvisning.

Kl. 16.15 går turen tilbage til Aabenraa.

Tilmelding ligeledes via hjemmesiden www.aabenraabyhist.dk.